

De bibliofiets

Wat is dat nu weer voor een fenomeen? Nou, hij heeft heus bestaan, in ieder geval in Leerdam. Vele Leerdammers zullen hem wel eens langs de weg hebben aangetroffen. Misschien kunnen wij spreken van een voorloper van de bibliobus, die intussen al weer op z'n retour is.

De heer Jan Bronkhorst uit Zijderveld reed met zijn 'boekenkar' door de gehele regio om zijn boeken te verhuren. Omdat hij invalide was reed hij in of op een driewieler, die hij met z'n handen moest voortbewegen door twee lange armen op en neer



te bewegen. Voor zijn voeten en onder zijn zitplaats had hij boeken (een kleine bibliotheek) in tassen opgeborgen. Regelmatig deed hij zijn ronde en leende boeken uit en nam ze weer in.

Hoeveel hij als huur berekende weet ik niet, maar het zal zeker niet het hoogste tarief zijn geweest. Toch moest hij er veel aan doen. Om van Zijderveld naar Leerdam te komen moest hij minstens tien kilometer afleggen d.w.z. twee maal tien want hij moest ook weer terug. Hij woonde in een kamertje bij familie aan de Zijderveldselaan. Hij moet daar een behoorlijke hoeveelheid boeken hebben gehad. Elke keer moest hij zijn tassen weer vullen met andere boeken. Ingenomen boeken probeerde hij wel onderweg weer uit te lenen. Het was woekeren met de ruimte. Daarbij moest hij ook de administratie nog bijhouden.

Ik kwam hem regelmatig tegen in onze wijk achter de pijp. Ik weet nog dat mijn oom J. Hendriks uit de Tulpstraat, één van zijn vaste klanten was.

Zo'n fenomeen kom je tegenwoordig niet meer tegen. Hoe Bronkhorst zich in onze Leerdamse tijd het hoofd boven water heeft weten te houden is mij een raadsel. Er moet wel iets van gedrevenheid in gezeten hebben. Misschien ook wel de liefde voor boeken. Had hij bij voorbeeld inkomsten uit een erfenis en deed dit werk uit hobby? Hoe het ook zij, je kunt er nu alleen maar in nostalgie aan terugdenken.

Chr. Meijers